

Geestelijke verzorging

Aandacht op de juiste plek

Heeft u belangrijke vragen over uw persoonlijke situatie? Heeft u behoefte om te praten over de verwerking van uw ziekte, het ouder worden of het verlies van een dierbare? Heeft u vragen rond een naderend levenseinde of vragen die te maken hebben met uw geloof? Met deze én heel veel andere levensvragen kunt u ook terecht bij de geestelijk verzorger of pastor van De Zorggroep.

Ieder mens wil dat zijn leven zinvol is. Daarom hebben we allemaal een soort rugzak waarin we dingen stoppen die ons leven zin geven. Dat kan familie zijn, kinderen, de natuur, geloof, God, liefde. Op het moment dat ons iets heel fijns of iets heel ergs gebeurt, dan moeten we die dingen in onze rugzak herschikken. Ons leven is veranderd en er komen vragen naar boven. Waarom overkomt mij dit? Waar kan ik nog in geloven? Wat nu? Wat geeft mijn

leven zin? Hoe kan ik mijn leven goed afronden? Waar haal ik kracht of steun vandaan?

Zo krijgt iedereen weleens te maken met levensvragen en op sommige momenten hebben we daarbij wat hulp en ondersteuning nodig. Het kan dan prettig zijn om er met iemand over te praten. Een luisterend oor, een bemoedigend woord, een ritueel; daar zijn de geestelijk verzorgers en pastors voor.

Voor wie?

De geestelijk verzorger en pastor van De Zorggroep is er voor bewoners of cliënten met levensvragen op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, kan een beroep doen op de geestelijk verzorger of pastor.

Een gesprek

U kunt de geestelijk verzorger en pastor op verschillende manieren ontmoeten. In een persoonlijk, vertrouwelijk gesprek, als begeleider van een gespreksgroep of als voorganger in persoonlijke of gezamenlijke vieringen en/ of rituelen.

Soms...

*een arm om je heen
als je moe bent of koud
Een mens die je troost
en die veel van je houdt
Een hand in jouw hand
als je niet durft te gaan
Een stem die je roept
als je eenzaam blijft staan*

Jacques Roeleveld

Hoe kunt u een geestelijk verzorger/ pastor bereiken?

U kunt de geestelijk verzorger van uw locatie rechtstreeks aanspreken. Ook kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen via uw zorgcoördinator of arts.

En 24 uur bereikbaar

Er is een regeling dat u bij spoed 24 uur een geestelijk verzorger/ pastor kunt bereiken. Uw zorgcoördinator of arts weet hoe dit werkt.

*“Het is fijn dat iemand tijd heeft
om over de dingen te praten,
waar je mee zit.
De geestelijk verzorger is er voor mij,
zorgt ervoor, dat ik me niet zo verlaten voel.”*

**Mevrouw Godding,
zorgcentrum Meeuwbeemd, Venlo**

Hoe kunt u ons bereiken?

Elke locatie heeft een eigen geestelijk verzorger. U kunt hen rechtstreeks aanspreken, mailen of bereiken op onderstaande telefoonnummers (namen op alfabetische volgorde):

Marianne Beckers

06-44351294 (Roermond en Reuver)

Louis Sibbald

06-53367100 (Horst en Venray)

Annelies Claessens

06-51696321 (Venlo)

Annelies Tummers

06-34590203 (Roermond)

Melanie van de Laak

06-81434416 (Venlo)

Maart Vestjens

06-51524930 (Helden-Panningen)

Suzanne Lijklema

06-44349830 (Horst en Venray)

Monika Waalders

06-41574794 (Venlo)

Toos Nowacki

06-14591862 (Venlo en Venray)

Anita van der Wijst

06-24977629 (Venlo en Roermond)

Gerard Sars

06-54681062 (Roermond en Tegelen)



www.dezorggroep.nl

T 088 – 61 088 61

E klantenservice@dezorggroep.nl